

Verslag van de secretaris seizoen 22/23

Het eind is in zicht....

5 of 6 jaar secretaris, ik weet het niet precies meer. Het is best snel gegaan, en ik plak er nog 2 maandjes aan vast.

Al die jaren is er nogal wat gebeurd. Allerhande trainers, coaches en commissiewisselingen, Corona, moeilijke teamindelingen, hier en daar een conflict, maar altijd heb ik in het belang van ODIS mijn werkzaamheden verricht en soms beslissingen genomen.

Inmiddels staat er een stabiele vereniging waarin iedereen zijn of haar taak kent en goed uitvoert.

Het afgelopen jaar was het secretarisschap een eenvoudige taak. Als je op alle beschikbare commissieplekjes de juiste mensen hebt staan kun je niet anders zeggen dan dat het loopt, nee... zelfs lekker loopt. Welke vereniging kan nou zeggen dat alle stoeltjes bezet zijn.

In de toekomst ga ik verder als ondersteunend bestuurslid. Dat betekent dat ik alle vergaderingen bij woon, mijn netwerk beschikbaar hou, mijn mening geef en vooral het bestuur ondersteun, en in het begin met name Martijn help met de administratie, en Miranda met de randzaken die ook wel bij het secretaris zijn terecht komen. Miranda heeft aangegeven "de pure secretaris" te willen zijn, en gelijk heeft ze. Natuurlijk help ik ook de kantinedames met de boodschappen en de kas.

Het feit dat ik nu al schrijvende niet meer weet wat nog te schrijven, betekent dat het seizoen 22/23 voorspoedig is verlopen, en dat de toekomst verzekerd is. Hiervoor wil ik mijn dank uitspreken aan mijn mede-bestuursleden, commissieleden en alle vrijwilligers en leden die er voor zorgen dat HV ODIS een bloeiende vereniging is, waar weer een feestje word gevierd, toernooien worden mee gedaan, ja zelfs teams die naar het buitenland vertrekken voor een toernooi. Allemaal zaken die een beetje weg waren toen ik begon, en nu weer plaats vinden. Zo heurt het te zijn binnen een club.

Marcel.